

## Startpunt : Bezoekerscentrum Land van de Heerlijkheden te Leur

### Kerk te Leur

De geschiedenis van de kerk te Leur gaat ver terug. Het was vermoedelijk onderdeel van een mottenversterking, gesticht vanuit aartsbisdom Keulen. Het eerste kerkje was niet meer dan een tufstenen zaalkerkje. De Cisterciënsers vergrootten de kerk in baksteen in gotische stijl. In het koor gewelfschilderingen; o.a. St. Bernard van Clairvaux.

vanuit Bezoekerscentrum Leur links Van Balverenlaan ∞ 67, 62, 63, 55

### Voormalige uithof Wuzeke Woeziksestraat (Ter hoogte van Paschalisschool)

In 1196 wordt de buurtschap Wonsink al genoemd. 'Wo' gaat mogelijk terug op 'Wodan.' Ink' of 'enk' wijst erop dat er toen al de nodige woeste grond werd ontgonnen. De Cisterciënzers vestigden er in 1247 een uithof in wat zij toen Wuseke noemden. Ook de Ridders van St. Jan (1296) bouwden er een versterkte boerderij.

∞ 55, 53, 54, 75, 76, 40, richting 41 echter deze weg (Nijmeegseweg) **rechtdoor** blijven volgen, eind links Hessenbergseweg. Links voor restaurant St. Walrick (tegenover parkeerplaats met infobord "Overasseltse vennen" wandelpad met groen bord "St. Walrickroute 3,5 km" ingaan. Na ± 50 m rechts de ruïne van de kapel.

### Kapel St. Walrick (via wandelpad ter hoogte Restaurant Sint Walrick)



In 876 schonk keizer Lodewijk de 2<sup>e</sup> de Duitser, aan de Benedictijnen van Saint Valerie sur Somme gronden in Overasselt. De monniken stichtten daar een priorij en brachten vanuit een centrale uithof het gebied in cultuur. In de 15<sup>e</sup> eeuw bouwden ze een kapel in der Hyde waar nu nog de koortsboom staat. Daar is nog een ruïne van over. Deze wordt tot op de dag van vandaag

bezocht. Ook de Cisterziënzinnen van Graefenthal zullen dat gedaan hebben.

Keren, terug op Hessenbergseweg links, aan het eind rechts en gelijk weer links de Loksheuvelsestraat, dan rechts Hamelbergseweg, aan eind links (dit is het vervolg van de Hamelbergseweg) aan het eind rechts Ijkelaarstraat.

### Voormalige uithof de Munnikhof, (Ijkelaarstraat Worsum)



Het is zeker dat vanuit deze boerderij de Cisterciënzinnen van Graefenthal, die na de Benedictijnen van St. Valery in het gebied kwamen, vanaf de 14de eeuw het gebied verder in ontwikkeling brachten. Tegenover het moerassig gebied ontstonden twee dorpen. Aan de bovenloop van de Maas Overasselt en

aan de benedenloop Nederasselt. (Asselt betekent moeras).

Ijkelaarstraat blijven volgen, deze gaat over in de Gatskampseweg, richting ∞ 43 op de voorrangskruising Hoogstraat links, na ± 100 m aan de linkerzijde staat de voormalige R.K. Parochiekerk/Protestantse Kerk.

### Voormalige R.K. Parochie- Protestantse kerk Overasselt (Valkstraat 7)

Van deze gotische kruiskerk is alleen het koor over. De geschiedenis van deze kerk gaat ver terug. De vroegste voorganger was een eenbeukig zaalkerkje, waarschijnlijk gesticht door de Benedictijnen van St. Valerie circa 950. In de loop van de 14<sup>e</sup>, 15<sup>e</sup> en 16<sup>e</sup> eeuw bouwden ze de kerk uit. De cisterciënzinnen van Graefenthal zullen er gekerkt hebben.



Rond 1600 kwam de kerk in protestantse handen. Ook kloostergoederen gingen over op adellijke families van Protestantse huize; o.a. Van Randwijck.

Het koor van de Hervormde kerk in 1732, getekend door C. Pronk.

Eerste weg rechts, in de bocht links de Tempelstraat, op het kruispunt Oude Kleefsebaan rechts en deze blijven volgen. Voor de dijk rechts Meerstraat/Rothsestraat, eind links Broeksestraat, kruispunt (=1<sup>e</sup> weg na molen) links Hollestraat, eind rechts Kerklaantje.

## Kruiswegstaties bij de St. Antonius Abtkerk (Kerklantje 6, Nederasselt)



Deze kruiswegstaties hebben behoord bij de St. Salvadorkerk, die even viel onder de parochie Leur, ook toen de Cisterciënzers daar waren. Ze werden in de 20<sup>e</sup> eeuw gevonden. Een vlakbij de Graafse brug waar de St. Salvadorkerk gestaan heeft.

Kruiswegstaties ca 1300

Eind Kerklantje links Broekstraat, stoplichten Graafseweg oversteken naar Eindsestraat/Boomsestraat, bij kerk rechts aanhouden. Dit is de Torenstraat (naar ∞ 85), volg richting 74 maar vanaf de Woordsesteeg de Balgoyseweg oversteken naar de Vormerseweg, aan het eind rechts de Ravensteinseweg in.

U nadert ∞ 66, volg ∞ 67 naar Bezoekerscentrum Leur.

± 29,8 km

Infocentrum  
Startpunt



# Cisterciënzers

## Fietsroute Leur-Woezik-Overasselt-Nederasselt-Leur



Voormalige St.Salvatorkerk uit de 12de eeuw in Nederasselt.

